

# Christus en de christen

## Samenvatting van de catechismuspreek over Zondag 12 (d)

dr. M. Klaassen,  
zondag 10 september 2017  
Hervormde Gemeente Arnhem



Vraag 32: *Maar waarom wordt u een christen genoemd?*

Antwoord:

Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan Zijn zalving, om:  
als profeet Zijn naam te belijden,  
als priester mijzelf als een levend dankoffer aan Hem te offeren,  
en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden en na dit even in eeuwigheid met Hem over alle schepselen te regeren.

**Voor de kinderen:**

*Jij bent een christen. Wat betekent dat?*

Dat ik ook gezalfd ben met de Heilige Geest.

*Wat houdt dat in?*

Dat de Heilige Geest ook mij helpt om een profeet, priester en koning te zijn.

Als profeet mag ik laten zien dat ik bij de Heere Jezus hoor. Als priester mag ik Hem dienen. Als koning mag ik strijden tegen de duivel en door de kracht van de Heere Jezus overwinnen.

### 1. Wat is een christen?

- Ben je christelijk of ben je christen?
- Christen ben je alleen als je Christus kent.
  - In Antiochië worden mensen die in Christus geloven voor het eerst 'christenen' genoemd (Hand. 11: 26).
  - Een christen is 'door het geloof een lid van Christus' (de rank en de Wijnstok, het lichaam en de ledematen).
  - Verbonden aan Christus heb je ook deel aan Zijn zalving.
  - De zalving van het Hoofd daalt neer op de ledematen.
    - 'Hij zal u dopen met de Heilige Geest...' (Matth. 3:11)
    - '...maar gij hebt de zalving van de Heilige... (1 Joh. 2: 20)
    - '...de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u...' (1 Joh. 2:27).
  - Daarvoor is het nodig een *levend* lidmaat te zijn.
    - Anders zijn we dorre ranken die wel *in* de Wijnstok zijn, maar niet leven *uit* de Wijnstok.

'Die Geest komt over iemands ogen als een ogenzalf en men gaat zien. Die Geest komt over iemands hoofd en zijn verstand wordt verlicht, hij gaat verstaan. Die Geest komt over iemand hand en hij gaat het goede doen. Die Geest komt over iemand hart en zijn hart wordt veranderd, het wordt bekeerd'. (ds. W.L. Tukker)

## 2. Wat houdt het in om christen te zijn?

- Verbonden met de Profeet, Priester en Koning wordt een christen ook profeet, priester en koning.
  - 'Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader...' (Openb. 1: 6).
  - 'U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk (...) opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht' (1 Petr. 2: 9).
    - Dat was de roeping van *Israël* (Ex. 19: 6)...
    - ...en *Adam* in het paradijs.
    - Ten diepste van *elk mens*.
    - De vervulling van die roeping wordt door Christus mogelijk en werkelijk.
- Als profeet *belijden*:
  - Met woorden: uitleggen, toelichten, soms ook (profetische) kritiek geven, getuigen.
  - Maar ook met je houding en je daden...
- Als priester *offer*en:
  - Geen offer van dieren, maar het offer van je leven.
    - 'Ik roep u er dan toe op (...) om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst' (Rom. 12: 1).
    - Dat uit zich in toewijding aan de Heere (uit liefde tot Hem)
    - ...en de naaste (tijd, aandacht, geld etc.)
- Als koning *strijden*:
  - Tegen de zonde (in je, buiten je)
  - Tegen de duivel: in afhankelijkheid van de Heere, met de wapenrusting van het geloof.
  - ...en *regeren*: na volbrachte strijd.
- Omdat een christen vaak een falende en gebrekkige profeet, priester en koning is, blijft hij levenslang afhankelijk van Christus, de grote Profeet, Priester en Koning.
  - Besef uw roeping
  - Besef uw afhankelijkheid
  - Besef steeds weer de liefde van Christus.
- Als we wel de christen-naam dragen, maar geen christenleven kennen:
  - Besef uw roeping: in de doop
  - Besef Gods belofte: Hij kan je maken wat je (nog) niet bent
  - Door het geloof in Christus worden we verbonden met Hem – om profeet, priester en koning te zijn.