

Het lijden van Christus

Samenvatting van de catechismusprek over Zondag 15

dr. M. Klaassen,
zondag 10 juni
Hervormde Gemeente Arnhem



Vraag 37: *Wat belijdt u met het woord: geleden?*

Antwoord:

Christus heeft heel de tijd van Zijn leven op aarde, maar vooral aan het einde daarvan, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen.

Hij deed dit om door Zijn lijden, als het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven voor ons te verwerven.

Voor de kinderen:

Heeft Jezus geleden?

Ja, heel Zijn leven en vooral aan het eind.

Waarom heeft Jezus geleden?

Om de boosheid of de toorn van God tegen alle mensen te dragen.

Droeg Jezus die toorn van God ook voor jou?

Ja, Hij heeft mij ervan verlost.

De omvang van Zijn lijden:

- In zondag 15 gaan we van Jezus' geboortekaartje (zondag 14) naar Zijn rouwkaart.
 - Dat geeft het belang aan van Zijn sterven: Hij werd geboren om te sterven.
 - Dat belang zien we ook in de grote aandacht die de evangelisten aan Zijn dood besteden.
 - Overigens was héél Zijn leven lijden: 'Christus heeft heel de tijd van Zijn leven op aarde (...) de toorn van God (...) gedragen'.

De aard van Zijn lijden:

- Veel zwaarder dan het fysieke lijden was het geestelijke lijden: Hij heeft de 'toorn van God' gedragen.
 - 'God vertoont zich verschrikkelijk, zowel over onze aangeboren als onze werkelijke zonden...' (Zondag 4).
 - '...de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen...' (Rom. 1: 18).
- Velen hebben moeite met de gedachte dat Jezus moest sterven om ons met God te verzoenen.
 - 'Het kruis was niet de wil van God. Het waren mensen die dat deden' (H. Wiersinga).
 - De Bijbel zegt wat anders: 'Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen' (Jes. 53: 10)
 - Waarom?
 - Als betoning van Zijn liefde... (Joh. 3: 16)
 -en van Zijn rechtvaardigheid (Rom. 3: 25).
 - Zo is het kruis de verbinding tussen Jezus en de Vader, tussen God en mens.

De vrucht van Zijn lijden:

- Het lijden van Christus zorgt voor verzoening: het is het 'enige zoenoffer'.
 - Hij is het 'Kind van verzoening' (vgl. verhaal Don Richardson).
 - Omdat God Zijn rechtvaardigheid heeft bewezen is Zijn toorn gestild.
 - Daarom kan Hij weer in gunst op mensen neerzien: 'Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn' (Rom. 8: 1).
 - Buiten Christus rust de toorn van God op ons: '...wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op Hem' (Joh. 3: 36b)
 - Het offer van Christus is echter genoegzaam tot verzoening van al onze zonden:
 - Hij droeg Gods toorn tegen de zonde van het hele menselijke geslacht.
 - Dat betekent niet dat alle mensen behouden worden, wel dat '...deze dood meer dan genoeg [is] om de zonden van de hele wereld te verzoenen' (DL II, 3).
 - Wie in Hem gelooft...
 - ...wordt 'met lichaam en ziel verlost van het eeuwige oordeel'
 - ...en deelt in 'de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven'.