

De menswording van Christus

Samenvatting van de catechismuspreek over Zondag 14

dr. M. Klaassen,
zondag 13 mei 2018
Hervormde Gemeente Arnhemuiden



Vraag 35: *Wat belijdt u met de woorden: die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria?*

Antwoord:

De eeuwige Zoon van God, die echt en eeuwig God is en blijft, heeft door de werking van de Heilige Geest echte menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria, om het ware zaad van David te zijn, Zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde.

Vraag 36: *Wat is voor u de waarde van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?*

Antwoord:

Zo is Hij onze Middelaar, die met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.

Voor de kinderen:

Is Jezus geboren uit de maagd Maria?

Ja; niet Jozef, maar God zelf was Zijn Vader door de Heilige Geest.

Is de Zoon van God echt mens geworden?

Ja, precies zoals wij.

Heeft Jezus zonden gedaan?

Nee, geen enkele.

Wat betekent het voor jou dat Jezus zonder zonde is?

Dat Hij mijn zonde bedekt; God ziet ze niet meer om Jezus' wil.

De relevantie van Zijn menswording:

- Is de maagdelijke geboorte van Jezus wel zo belangrijk dat er een hele zondag aan gewijd moet worden?
 - Moderne theologen stellen indringende vragen:
 - Kan Jezus wel echt mens zijn als Hij geen (aardse) vader heeft gehad?
 - Zit hier geen negatieve houding achter ten aanzien van menselijke seksualiteit?
 - Sommigen spreken zelfs van een fabeltje:
 - Christenen zouden de maagdelijke geboorte gewoon 'afgekeken' hebben van andere godsdiensten... (aldus ds. Klaas Hendrikse)
- Echter, de maagdelijke geboorte is al vanaf de eerste eeuwen een belangrijk geloofsartikel van de kerk.
 - 'Er kan geen twijfel over bestaan dat aan het einde van de tweede eeuw de maagdelijke geboorte van Christus beschouwd werd als een absoluut essentieel onderdeel van het christelijke geloof door de christelijke kerk in alle delen van de toen bekende wereld' (J. Gresham Machen).

- Nog belangrijker: de Schrift spreekt er zelf duidelijk over: 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen' (Lukas 1: 35).
- Voor een God van wonderen is niets te wonderlijk!

De noodzaak van Zijn menswording:

- Waarom hebben wij een Verlosser nodig die 'ontvangen is van de Heilige Geest'?
 - De maagdelijke geboorte laat zien: wij kunnen geen Verlosser voortbrengen. Verlossing komt bij God vandaan.
 - De Messias zou uit het huis van David komen.
 - Alle zonen van David vallen echter tegen.
 - Daarom belooft God een Verlosser die niet alleen 'Zoon van David' is, maar ook 'sterke God' heet (Jes. 9: 5).
 - iets wat joden vandaag (nog steeds) niet geloven.
 - Wij kunnen geen Verlosser voortbrengen – maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God!

De wijze waarop Hij mens werd:

- God kiest een vrouw om het instrument te zijn van de verlossing van de wereld.
 - Het was een vrouw die aan het begin stond van de val, het is ook een vrouw die aan het begin staat van de verlossing.
 - Vandaar dat Maria in de Vroege Kerk vaak gezien wordt als de Tweede Eva.
 - Zoals Jezus het tegenbeeld is van Adam, zo is Maria het tegenbeeld van Eva.
 - Jezus wordt zonder toedoen van een man geboren. Hij is Gods kind:
 - 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen' (Luk. 1: 35).
 - Dat betekent dat Jezus...
 - ...'heilig' is: zonder zonde. Was Jezus uit een man en een vrouw ontstaan, dan had Hij ook gedeeld in onze erfzonde (en zondige natuur).
 - ...'goddelijk' is: Hij bleef wat Hij was, 'waarachtig en eeuwig God' en Hij wordt wat Hij niet was: mens.
 - Dat mens-zijn moeten we voluit laten staan:
 - Jezus is echt mens, 'uit het vlees en bloed van Maria'.
 - 'Zijn broeders in alles gelijk': geen supermens. Hij had pijn, verdriet, verlangens en gevoelens – net als wij.

De troost van Zijn menswording:

- Omdat Hij echt mens is kan Hij ons helemaal begrijpen:
 - 'Wij hebben geen Hogepriester die niet geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde' (Hebr. 4: 15)
- Omdat Hij God en mens is, kan Hij onze Middelaar zijn.
- Omdat Hij onschuldig en heilig is, kan Hij onze zonde bedekken.