

# Jezus Christus onze Heere

## Samenvatting van de catechismuspraak over Zondag 13b

dr. M. Klaassen,  
zondag 15 april 2018  
Hervormde Gemeente Arnhem



Vraag 34: *Waarom noemt u Hem 'onze Heere'?*

Omdat Hij ons met lichaam en ziel, niet met goud of zilver, maar met Zijn kostbaar bloed van al onze zonden vrijgekocht en uit alle macht van de duivel verlost heeft. Zo heeft Hij ons tot Zijn eigendom gemaakt.

**Voor de kinderen:**

*Jezus is ook onze Heere. Wat betekent dat?*  
Het betekent dat Hij het voor het zeggen heeft in mijn leven.

*Hoe komt het dat je van de Heere Jezus bent?*  
Omdat Hij mij heeft vrijgekocht van de duivel.

*Mag je dat geloven?*  
Ja, want dat heeft Hij mij beloofd.

### Wat die naam betekent

- 'Heere' is een aansprektitel van Jezus
  - Een 'heer' is iemand die macht heeft over wat van hem is, wat zijn eigendom is.
- Een bijzondere aansprektitel, want in het Oude Testament wordt deze alleen gebruikt voor God.
- Het Nieuwe Testament laat echter zien dat Jezus ook 'Heere' is.
  - 'Jezus is Heere (kurios)' is zelfs de allereerste vroegchristelijke geloofsbelijdenis (1 Kor. 12: 3).
  - Dat Jezus deze titel draagt betekent dat Hij God is (vgl. Joh. 20: 28).
  - We zien deze titel vooral gebruikt worden na Jezus' opstanding:
    - 'God [heeft] Hem tot een Heere en Christus gemaakt, namelijk deze Jezus...' (Hand. 2: 36).
    - Dat was Hij al, maar na Zijn verhoging werd het zichtbaar.
    - Nu kan Hij zeggen: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' (Matth. 28: 18).
- Omdat Hij 'Heere is van allen' (Hand. 10: 36) zal ook 'alle knie' zich voor Hem buigen (Fil. 2: 10).

### Hoe Hij die naam heeft waargemaakt

- Bij een 'heer' hoort eigendom.
  - Zo ook Jezus. Hij heeft de gelovigen...
    - *Gekocht*: zoals een handelaar vroeger slaven kocht.
      - Wij zijn slaven van de zonde (Joh. 8: 34).
      - Jezus betaalde echter de hoogste prijs: Zijn kostbaar bloed: 'Gij zijt duur gekocht...' (1 Kor. 6: 20).
    - *Verlost*: uit de heerschappij van de duivel die ons in de boeien heeft op plekken waar we zwak zijn.
    - *Tot Zijn eigendom gemaakt*: Zijn *rechtmatig* eigendom: door schepping en verlossing.
      - De Heere is zuinig op Zijn eigendom: Hij zorgt en waakt erover.

Wat die naam voor gevolgen heeft:

- Waar Hij voor betaald heeft, behoort Hem ook toe.
  - Dan ben je niet meer van jezelf en kun je ook niet meer voor jezelf leven.
- Eigendom zijn van Christus brengt drie verplichtingen met zich mee:
  - Dat we ons aan Hem *geven*...
  - Dat we Hem *dienen*: met je tijd, je mond, je bezit...
    - Er is geen terrein van je leven waarin Jezus het niet voor het zeggen heeft.
  - Dat we Hem *gehoorzamen*:
    - Geloof en gehoorzaamheid zijn de twee voeten van een gelovige.
  - Wie dit verlangen niet kent, kent de Heere nog niet. Dan hebben we verlossing nodig.
  - Wij hebben het recht niet om onverlost te leven.
    - De doop is een uitnodiging te leven onder de heerschappij van Christus.
    - De doop is ook de belofte dat verlossing mogelijk is.
    - 'Een ieder die de naam van de Heere aan zal roepen, zal zalig worden' (Hand. 2: 21).