

Hand-out bij de preken-serie over het verbond: het nieuwe verbond (VIII)

Arnhemuiden, 3 december 2017, ds. M. Klaassen

De noodzaak van dit verbond:

- Steeds weer lopen de verbonden die God met mensen sluit op een fiasco uit:
 - ‘De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood’ (1 Kon. 19:10).
- Het verlaten van de HEERE resulteert in het verlaten van Zijn wetten:
 - ‘Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid; bloedbad volgt op bloedbad. Omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is’ (Hos. 4: 2, 1).
- Het gevolg is Gods oordeel:
 - ‘Ik zal Mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad: dat zij Mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen’ (Jer. 1: 16).
- Ondanks de ballingschap blijft God trouw aan Zijn verbond:
 - ‘U zult uw schandelijk gedrag en uw gruweldaden dragen, spreekt de HEERE (...) Ik zal met u doen zoals u gedaan hebt: u hebt de eed veracht door het verbond te verbreken. Toch zal Ik denken aan Mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond maken’ (Ez. 16: 58-60).

De Middelaar van dit verbond:

- De Evangeliën presenteren ons Jezus als de ‘Zoon van Adam’, de ‘Zoon van Abraham’, de ‘Zoon van David’ (Matt. 1: 1, Luk. 3: 23-38).
- We moeten Jezus dus zien als de vervulling van wat God aan Adam, Abraham, David opgedragen en beloofd heeft.
 - Adam: bezwijkt voor de verzoeking om te eten; Jezus: blijft staande in de verzoeking (Luk. 4: 4).
 - Israël: blijft in de woestijn niet trouw aan de HEERE; Jezus wel (Luk. 4: 1-13).
 - David en zijn zonen: geen recht en gerechtigheid; Jezus wel.
- Kortom: Jezus is de gehoorzame Zoon. Hij doet onze ongehoorzaamheid teniet door Zijn gehoorzaamheid.
- Hij is niet alleen gehoorzaam, Hij draagt ook de straf voor onze ongehoorzaamheid.
 - Zoals afgebeeld in het verbond met Abraham draagt God Zélf de consequenties van onze ongehoorzaamheid: de vloek van het verbond.
 - ‘Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons’ (Gal. 3: 13).
- Zo treedt ‘het nieuwe verbond in [Z]ijn bloed’ (Luk. 22: 20) in werking: het is gefundeerd op het gehoorzaamheid tot in de dood van Christus.

I: Inleiding

II: Het verbond der verlossing

III: Het verbond met Adam

IV: Het verbond met Noach

V: Het verbond met Abraham

VI: Het verbond met Israël

VII: Het verbond met David

VIII: Het nieuwe verbond

IX: De Middelaar van het nieuwe verbond

X: Het volk van het verbond

XI: De tekenen van het verbond (Doop en Avondmaal)

XII: De voltooiing van het verbond

De inhoud van dit verbond:

- Zie Jeremia 31: 33-34
 - Het is een *ander* verbond dan het verbond dat God met Israël maakte. Dat was gestoeld op hun gehoorzaamheid, dit op de gehoorzaamheid van Jezus.
 - Het is een verbond waarbij God de wet *in het binnenste* schrijft. Niet meer op stenen tafelen, maar in het hart.
 - Wijst op de vernieuwing door de Heilige Geest: 'Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u' (Ez. 36: 27a)
 - Het is een verbond met *wederkerige relatie* tussen God en Zijn volk: 'Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn' (vs. 33c).
 - Het is een verbond waarin het gaat om het *kennen van de HEERE*: zie vers 34.
 - Allen zullen de HEERE kennen: 'Elk die Hem vreest, hoe klein hij zij, hoe groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot' (Ps. 115: 7, ber.).
 - Het is een verbond van *vergeving*: 'Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hunner zonde niet meer gedenken' (vs. 34c).
 - Het bloed van het nieuwe verbond wordt vergoten 'tot vergeving der zonden' (Matth. 26: 28).
- Kortom: het is een verbond van vergeving, vernieuwing, gemeenschap met God, een verbond van evangelie, een verbond van geloof: een genade-verbond.
 - Christus heeft ervoor gewerkt en daarom hoeven we er niet meer voor te werken. Het werk is gedaan. Het vraagt alleen geloof.

De betekenis van dit verbond:

- Wie deelt in dit verbond is onuitsprekelijk rijk en kan God alleen de eer geven.
- Het genadeverbond betekent: God doet het. Er hoeft daarom niets van ons bij.
- Om te delen in dit genadeverbond moeten we alle eigengerechtigheid opgeven.
 - God is niet tevreden met een godsdienst van 'doen', het enige wat telt is het werk van Zijn Zoon: een godsdienst van 'gedaan'.
 - God kan alleen tevreden zijn met wie tevreden is met het werk van Zijn Zoon.
- Wie dat niet is, deelt niet in de zegen van het genadeverbond.
 - Dan zijn we wel 'in', maar niet 'van' het verbond (H. Bavinck).
- Dat hoeft niet, want God heeft de belofte van vergeving en vernieuwing aan ons verzegeld in de doop.
 - Wie ontdekt zelf niets te hebben, zelf niets te kunnen, mag zijn houvast vinden in de God die belooft: 'Ik zal...'
- Daarom: 'Niets uit ons, al uit Hem, zo reist men naar Jeruzalem'.